



logboek

door Erwtzman

De eerste Pytische Spelen

De jubilerende basisschool De Bron in Maaspoort in Den Bosch viel gisteren met de neus in de boter. Naast Sociaal Cultureel Centrum De Schans was deze school het epicentrum van de eerste Bossche editie van de Pytische Spelen voor Kinderen, zoals Nicolle de Boer dat voor kinderen in Den Bosch heeft opgezet. En die spelen gaf het jubileumfeest van De Bron een gouden randje. Want, ohhh, wat was het leuk voor de honderden kinderen van zeker twaalf Bossche basisscholen die deelnamen aan de Pytische Spelen. Geen sportwedstrijden maar wedstrijden in muziek, zang, dans, drama en andere culturele zaken zoals circus, zandsculpturen maken en wat al niet meer. In vijf categorieën konden de kinderen weer uit vijf verschillende onderdelen kiezen om een middag mee te stoeien. Alles werd officieel gedaan. Want voor de opening van de eerste Pytische Spelen voor Kinderen werden de vlaggen van de scholen De Schans binnengedragen, het Olympisch vuur werd ontstoken en zelfs werd er een echte

hymne gezongen om de spelen te openen. De Griekse consul Dimitris Sparos kwam het lintje doorknippen met een enorme schaar en sprak in het Grieks de spelregels uit. Gelukkig werd dat in het Nederlands voor de kinderen nog eens herhaald. Als de kers op de taart werden de kinderen vóór aanvang van alle workshops en culturele wedstrijden verrast met een optreden van Zandtovenaar Gert van der Vijver en kindercabaretier Robert Brouwer. Vele tientallen ouders staken de handen uit de mouwen om te assisteren met koffie schenken, kinderen veilig laten oversteken tussen de locaties, en wat al niet meer. Voor de kijkende ouders en kinderen waren er ook talloze optredens van kinderen die hun workshopkunsten in de praktijk wilden brengen. En tussen de soep en de aardappelen door traden nog eens talrijke gasten op zoals de musicalsterren van het Stedelijk Gymnasium, de balletschool Maaspoort, de balletschool Biereus en Slasavolcanica. Vroeg in de avond werden de prijzen uitgereikt aan de kinderen met de aardigste culturele prestaties.



De opening van de Pytische Spelen gisteren in De Schans.

foto Marc Bolsius